

Kære elever og forældre i indskolingen

Først vil vi fortælle jer, at det har været en stor fornøjelse at have jeres unger tilbage i klassen igen. Eleverne er hurtigt faldet ind i skolehverdagen ift. rutiner, rammer, kammerater osv. Det er rigtig dejligt :-).

I matematik og dansk kører det bare derudaf. Vi har taget fat, hvor vi slap før jul, og eleverne tager godt fra, og det virker som om, de nyder at arbejde med det faglige stof igen.

I frikvartererne hygger børnene sig rigtig meget sammen, og de er vildt gode til at lege sammen. I næste uge starter vi med at have legegrupper mandag og onsdag i 10-frikvarteret. Inden frikvarteret får eleverne tid til at aftale, hvad de har lyst til at lege sammen.

I idræt er vi gået i gang med et forløb om basketball. Vi laver forskellige lege og øvelser, som træner elevernes færdigheder og boldbeherskelse på en sjov og legende måde. Se evt. på facebook, hvor der er et opslag med billeder fra idræt.

I historie har eleverne arbejdet perifert med Istiden, Stenalderen og Bronzealderen. Inden længe går vi i gang med at arbejde mere dybtgående med Jernalderen.

I kristendom arbejder vi med emnet "Hvad sker der, når man dør". Vi har startet emnet med at snakke om begreberne liv og død og arbejdet med bogen "hvor går man hen, når man går bort". Herudover skal vi også arbejde med begravelser/bisættelser i Danmark, og om hvordan en hindu og en muslim bliver begravet. Det er også planen, at vi går en tur over på kirkegården for at se, hvordan et gravsted ser ud i virkeligheden.

Vi får talt om rigtig mange gode ting i forbindelse med dette emne, og jeres børn vil rigtig gerne fortælle om egne erfaringer/tanker i forbindelse med emnet.

Vi ønsker jer alle en rigtig god weekend 😊

Mange hilsner
Hanne og Mette